

Initiatief Asser Historische Vereniging

Asser College ging op 'worteltocht' naar Klooster en Ane in verband met dubbel jubileum 2009



ASSEN - Ter voorbereiding op het dubbeljubileumjaar 2009 (750 jaar Kloosternederzetting en 200 jaar Stadsrechten) zijn burgemeester, wethouders en een aantal raadsleden vrijdag op 'worteltocht' geweest naar de

Asser 'roots' bij Ane en Klooster (bij Coevorden). Daar, in het moerasgebied 'De Mommeriete', is in 1227 tijdens de Slag bij Ane (tussen het bisschoppelijke leger en een Drents boerenleger) de toenmalige heerser over Drenthe, Otto II van

Lippe, bisschop van Utrecht, gesneuveld en gescalpeerd. Met hem lieten vele adellijke lieden uit het bisschoppelijke leger het leven. De latere bisschop Wilbrand van Oldenburg stelde orde op zaken door de Drenthen alsnog te verslaan en beval de bouw van een boeteklooster nabij de plaats waar z'n voorganger om 't leven kwam. Dat klooster, het Cisterciënzer nonnenklooster 'Maria in



Campis', werd in 1259 vanwege de drassigheid verplaatst naar een gunstiger locatie. Dat was op het Drents Plateau aan de Weiersloop. Dit kloosterterrein, omzoomd door de Weiersloop en singels, is in de loop van de eeuwen uitgegroeid tot... Assen. In het - drastisch verbouwde - klooster zijn nu het Drents Museum en het Drents Archief gevestigd. De Coevorder



stadshistoricus **Huib Minderhoud** en de Asser gemeentearchivaris **Henk Nijkeuter** vonden een goed gehoor bij de Asser bestuurslieden.

De bestuursleden van de Asser Historische Vereniging Erik Appel en Nico Vanderveen konden terugkijken op een zeer geslaagde dag.

